



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

GÜTERSLOH & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Τι σημαίνουν για τον καθένα από εμάς τα Χριστούγεννα;

"Εφάνη πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντων τον Θεόν, και λεγόντων, Δοξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκίας"

Αγαπητοι αναγνώστες, μέλη και μη της Ελλ.Κοινοτητας

"Τώρα πλησιαζουν τα Χριστουγεννα. Μια γιορτη που δινει την δυνατοτητα σε αρκετους ανθρωπους να βρεθουν με την οικογενεια τους και να ξεφυγουν απο την καθημερινοτητα και τα προβληματα της δουλειας. Ομως πολλοι συνανθρωποι μας σε ολο τον κοσμο δεν θα μπορεσουν να χαρουν αυτην την γιορτη, δεν θα παρουν κανενα δωρο, δεν θα δουν ποτε τις οικογενειες τους. Ας ευχηθουμε σε αυτους το νεο ετος το οποιο θα ερθει να φερει επιτελους σε αυτους τους ανθρωπους το χαμογελο.

Θα ήθελα να ένιωθα έντονο και το χριστουγεννιάτικο πνεύμα των ημερών, αλλά κάποια πράγματα με εμποδίζουν να το νιώσω όπως θα ήθελα. Δυστυχώς, το πνεύμα αυτό, έχει συνδεθεί τις μέρες αυτές με τον υπερκαταναλωτισμό, σε σημείο που, εάν δεν κάνεις 2-3- βόλτες στα μαγαζιά, σέρνοντας μαζί σου σακούλες, νιώθεις ότι είσαι "παιδί ενός κατώτερου Θεού". Σαν αυτά, που πεινάνε κάθε μέρα, αλλά μόνο κάτι τέτοιες μέρες τα θυμόμαστε. Κι αυτό είναι που με χαλάει. Ο συνδιασμός του "αγοράζω επειδή είναι Χριστούγεννα" με το "σκέφτομαι αυτόν που πεινάει και κρυώνει δίπλα μου, επειδή είναι Χριστούγεννα".

Ωστόσο, γιατίούς που τα Χριστούγεννα έχουν την συμβολική έννοια ότι σαν σήμερα ο Χριστός γεννήθηκε, εγώ θα έλεγα ότι, ο Χριστός γεννιέται (και δυστυχώς πεθαίνει) κάθε μέρα στις καρδιές όλων των ανθρώπων, κι όχι μία συγκεκριμένη μέρα του χρόνου."

"Αποσπασμα αγνωστου συγγραφεα"

εκ μερους της Ελλ.Κοινοτητας σας ευχομαι

Καλα Χριστουγεννα και καλες Γιορτες

Φίλικα

Νικος Παναγιωτοπουλος

Προεδρος της Ελλ.Κοινοτητας ΓΚΥΤΕΡΣΛΟ